

Even mooi als Toscane



J Je gaat er voor die onovertroffen mix van erfgoed, charme en landschap, en logeert in authentieke landhuizen. Toscane, zeg je? Wij keken verder dan onze neus lang is en ontdekten buurprovincie Umbrië, genesteld in het hart van Italië.

EVELYN LAUREYNS

Beste reisperiode van het jaar? Hier en nu, denk ik terwijl ik de slingerende weg naar boven volg en mijn blik nu en dan weer laat zweven over het glooiende heuvelslandschap van Umbrië. Deze Italiaanse provincie is een plek die je het liefst in zilverpapier zou willen wikelen om mee naar huis te smokkelen. In de zomer kan het er verschroeiend heet worden, maar in de lente, nazomer en herfst is het er rustig, lauwwarm met een briesje – perfect reisweer dus.

Het piepkleine dorpje Fratticiola Selvatica ligt te soezen in de namiddagzon. Het dorpspleintje ligt er onzaterdag verlaten bij. In het café op de hoek drinkt een oude man met hoed een espresso. «Draai na het kleine kerkje rechtsaf. Zie je dit bord? Nog 600 meter en je bent er», staat het in de wegbeschrijving die onze gastheer ons voor vertrek mailde.

We herkennen Tim meteen als hij op ons komt toegelopen. Hij heeft geen kale knikker meer zoals in de 'Vlaanderen Vakantieland'-reportage over logeren bij Belgen in Italië. De langere haren en volle baard staan hem goed. «Zin in een glaasje zelfgemaakte limoncello?», vraagt Tim terwijl hij ons hartelijk de hand drukt. Een mamapoes met staart op twaalf uur komt op ons af, met in haar kielzorg drie bijzonder kinetische kittens. Verderop, een beetje verstopt onder laaghangende tak-



Tim, zijn vrouw Lory en dochters Lisa en Maya droppen ons – en de gehuurde Vespa en Ape – netjes aan het meer.

Foto's Laureyns

ken, houdt Rosita de ezel ons nauwlettend in de gaten. Bij het zwembad weerklinkt gespetter in het water.

Landhuis te koop

Zestien jaar geleden leerde de Brusselse werfwind Tim de Italiaanse Loredana – of kortweg Lory – kennen, die hem al snel meenam naar haar thuishaven Rome. Het kersverse koppeltje had er een kantoorjob, maar toen ze op een dag een kleine advertentie in de krant vonden met de titel 'landhuis te koop', joelden ze het uit. De Italiaanse overheid was al een tijdje druk bezig met jonge mensen met zeer belastingvriendelijke voordelen te stimuleren om het land te bewerken, met de mogelijkheid een extraatje te verdienen door het verhuren van gastenkamers. Deze hoefde in Umbrië kon hun start in het agri-toerisme, Italiaans voor hoefvetoerisme, zijn.

Het huis verkeerde echter in een erbarmelijke toestand en het vroeg een pak lef om het landgoed te kopen. «Er kwamen tranen bij kijken, jazeker. Maar kijk nu: onze olijfbomaard van anderhalve hectare met bomen tussen zestig en tachtig jaar oud, leveren ons jaarlijks genoeg olijven om heerlijke olijfolie te persen», vertelt Tim. De olijven van La Valata worden met de hand geplukt en op tra-



Lago Trasimeno, op 15 kilometer van Perugia, is het op drie na grootste meer van Italië. In het meer liggen drie eilandjes: Isola Maggiore, Isola Minore en Isola Polve-

Bij Lago Trasimeno hakte Hannibal de Romeinen in de pan. En wist je dat er zeventien strandjes zijn langs het meer?

TIM HUWÉ

ditionele wijze in de coöperatieve geperst. «Koud geperst», licht hij toe. «Daardoor hebben wij minder rendement maar heeft onze olie een excellente fruitsmaak. En smaak is essentieel voor het goede leven», knipoogt 'boer' Tim, een titel die hij niet zo graag draagt. En gelijk heeft hij: de Huwés zijn namelijk vooral perfecte gastheren in plaats van landbouwers. Het is heerlijk keuvelen op het in de zon gedrenkte terras. Het liefst blijven we hier de hele namiddag zitten, maar Tim heeft iets in petto: «Voor vandaag heb ik een Ape en een Vespa gehuurd (umbriainvespa.com), zodat ik jullie het Trasimeense Meer, het op drie na grootste meer van Italië, kan laten zien.» Tijdens de autorit richting San Savino, waar we onze twee- & driewieler oppikken, houdt Tim niet op met weetjes spuien: «Bij Lago Trasimeno hakte Hannibal de Romeinen in de pan... Drie eilandjes steken de neus boven het wateroppervlak: Isola Maggiore, Isola Polvese, Isola Minore... En wist je dat er zeventien strandjes zijn langs het meer?»

Arendnesten

We brengen de hele namiddag door met tuffen rond het meer, espresso drinken bij L'Acquario (ristorantelacquario.it) in Castiglione, ijs likken op een terrasje in Passignano en duizend foto's schieten van met riet begroeide oevers, groene heuvels met olijfbomen, wijnranken en onszelf natuurlijk!

Als kers op de taart neemt Tim ons mee naar Panicale, gelegen op een uit de kluiten gewassen heuvel ten zuiden van het meer. Op het dorpsplein valt ons oog op het terras van Lillo

cesco, in Perugia *dolce* kopen bij Pastic Sandri (Corso Vanucci 32) en flaneren het openluchtmuseum Gubbio», vindt maar het echte Umbrië vormen de vele nere stadjes en dorpjes als Orvieto, Mont cone, Collepinno, Norcia, Trevi...»

We laten ons overtuigen de Monti Sibillini, raadsele ge vernoemd naar de sibillini, raadsela ge vrouwen die zeer oud konden worden de toekomst voorspelden. Te midden v Pian Grande, een hoogplateau op 1.450 m hoogte, ligt het arendsnest Castelluccio Norcia, dat een bezoekje meer dan waa «De *fioritura*, die korte maar kleurige b periode op het einde van juni en het begi juli, is memorabel. Dan verandert de b groene vlakke in een tapijt van gele, bli en rode bloemen.»

Vlabbij vind je nog meer interessante J ken, met mysterieuze namen als het Mee Pilatus en de Venusberg.

Stervende stad

In het westen van Umbrië, bij de grens Toscane, ligt een opmerkelijke stad, gena Civita di Bagnoregio. Smalend wordt z wel *la città che muore*, de stervende sta noemd, omdat de tufsteen waarop arendsnest gebouwd werd, langzaam brokkelt – een Zwitserse kaas met gater Een lange, smalle voetgangersbrug verl het dorpje met de buurgemeente Bagnor «Een lange lijst aan bezienswaardighe toeristentoeren of musea telt de Civita meent Tim, «Het is gewoon puur Italië droom voor fotografen, een dorpje d moet hebben gezien.»

Al even autovrij is het iets meer bekend vieto, op een boogschuit van de Civita Orvieto is op een tufsteenplateau gebc en telt talloze ondergrondse kelders en ten die uit de Etruskische tijd stammen. I ger werd er vooral de Orvieto Classico, c pische droge witte wijn uit de streek, g duceerd en bewaard. Het is ook een v Italiaanse steden die de titel Citta Slow (slow.org) – slowfoodstad – dragen, du geet niet de typische gastronomische ke uit te proberen.



minder druk



Uitzicht op de basilieken van San Domenico en San Pietro in Perugia. De hoofdstad van Umbrië is gebouwd op een heuvel en gaat terug tot de Etrusken (600 v. Chr.). Getty

ring zochten om te bidden. «Ik hoop dat jullie geen claustrofobie hebben», knipoogt hij. Smalle gangen en lage doorgangen voeren immers naar de minieme cel van Franciscus en de refter. Wie nog geen nederigheid kent, leert het hier. «Bourgonisch tafelen kan die nederigheid alleen ten goede komen», grapt onze gids. «Zin in de Italiaanse keuken met dat tikkeltje exclusiviteit?»

De beste tiramisu

Nog geen uur later zitten we met zijn allen bij L'Osteria del Bosco (+3975 591 70 35), en likken onze vingers af bij de antipasti, primi piatti, secondi piatti... Het dessert is een regelrechte voltreffer: een stukje tiramisu, een bolletje chocolademousse, een lepel ricotta-crème overgoten met een zoete coulis. Langzaam beginnen we deze Vlaamse levenskunstenaar te verstaan, die steeds weer beklem-

toont: «Ik heb de hele wereld gezien, maar sinds ik in Umbrië leef, hoef ik eigenlijk nergens meer naartoe.»

Smalle gangen en lage doorgangen voeren naar de minieme cel van Franciscus en de refter. Wie nog geen nederigheid kent, leert het hier



PRAKTISCH

ERHEEN: Brussel-Umbrië ± 1.400 km, Brussels Airlines vliegt rechtstreeks naar Rome en Firenze, Ryanair naar Perugia. Een auto is onontbeerlijk tijdens een verblijf in Umbrië.

OVERNACHTEN: hoeve La Vallata telt drie kamers (vanaf € 415 per week incl. ontbijt) en drie rustieke en ruime appartementen voor 4 tot 8 personen (vanaf € 590 per week). Wie wenst, kan 's avonds aanschuiven aan de table d'hôte. Kindvriendelijkheid staat hier hoog aangeschreven, www.lavallata-umbria.it

ETEN & DRINKEN:

• Oasi Verde Mengara (Gubbio): agri-toerisme hoeve met niet te missen Cucina Umbria, www.oasiverdemengara.it

• Antico Casale (Perugia): een restaurant dat een omweg waard is door zijn verse producten en excellente service, +3907 559 41 143
REISGIDS: 100x Umbrië (2010), Lannoo
INFO: www.enit.it



Hoeve La Vallata. Foto Evelyn Laureyns

HEEL DE ZOMER LANG BIJ DAG ALLEMAAL

**DE 9 SPANNENDSTE
AVONTUREN VAN
DE KIEKEBOES**

Nu dinsdag
STRIP 6
BIJ DAG ALLEMAAL

VERZAMEL
ZE ALLEMAAL!

STUNTPRIJS
€1,99
PER STRIP

